

-Ο Λύκος και η υπουρή Κοκκινοσκουφίτσα-



Πρώτων: Λύκος, Κοκκινοσκουφίτσα, Γιαγιά, Μαμά, Κυνηγός.

Μια φορά κι έναν καρό, ήταν ένας καλός λύκος που ξανθεί με τη μητέρα του στο μαγεμένο δάσος. Όμως, στο μαγεμένο δάσος υπήρχε και η πολύ πονηρή Κοκκινοσκουφίτσα!

Λύκος: Μαμά, πάω στη γιαγιά να της δώσω να φάει κάτι που είναι αρρωστη και να της κάνω πρέσα.

Μαμά: Εντάξει, πασδί μου. Να προσέχεις στον δρόμο για την κακλα' Κοκκινοσκουφίτσα.

Λύκος: Εντάξει, θα προσέχω!

Λύκος: (καθώς περπατάει) Οχ! Πανεγιά μου! Η κακλα' Κοκκινοσκουφίτσα!

Κοκκινοσκουφίτσα: (λέει πονηρά) Γελά σου, λύκε. Τι ραγτά έχεις μέσα στο καλόθι;

Λύκος: (τρομαγμένος) Φεγυτό για να πάω στη γιαγιά μου, που είναι α'ρρωστη.

Κοκκινοσκουφίτσα: Μπορώ να δώ τα φαγητά σου!

Λύκος: Καλ βέβαια, μπορείς.

Κοκκινοσκουφίτσα: (που του τα κλεβει) Τι ωραία φαγητά!

Λύκος: Οχ! Τα φαγητά της γιαγιάς μου!

Κυνηγός: (καθώς τρέχει για να πιάσει την Κοκκινοσκουφίτσα) Μην ανησυχείς, θα σου φέρω πάσω τα φαγητά σου μέχρι να πεις κίμω!

Κοκκινοσκουφίτσα: Δε θα με πάσεις ποτέ! χα! χα! χα!



Κυνηγός: Επάνω την Κοκκινοσκουφίτσα (ΣΕ ΓΟΔΑΝΙΑΣ)
Λύκος: Σε ευχαριστώ πολύ! Έσωσε το φαγητό
της αρρωστης γλαυκάκας μου!

Κυνηγός: Δεν κάνει τί ποτε. Είναι το καθηκόν
μου. Ορίστε, πάρε το φαγητό της γλαυκάς σου.
Λύκος: (καθώς φτάνει στο σπίτι της γλαυκάς)
Γελά σου, γλαυκά! Ήρθα να σου φέρω κάτια να
φάς και να σου κάνω μαρέα.

Γλαυκά: Ευχαριστώ, γλυκά μου! Ανδεβες την οδ
μήπα;

Λύκος: Καλ θέωσα. Πάρε κάτια να φάς.

ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ: (που είναι μεταμφεομένη
σε γλαυκά, βράζε τη μεταμφίεση) Ευχαριστώ,
Λύκε! Πρέπει να είναι ωραία!

Λύκος: Μα πώς;

ΚΟΚΚΙΝΟΣΚΟΥΦΙΤΣΑ: Καταφέρα να ξεψύγω από τον
κυνηγό και τα υπόλοιπα είναι ασήμαντο να
στα πώς.

Κυνηγός: Στου μπαίνει στο σπίτι με το οίπλο του
Πράγματι, είναι ασήμαντο έτοις; Έλα μαζί μου
τώρα, μαζί! Λύκε, έτσι για κατάθεση στο τηλί-
μα στις 4:00 μ.μ.

Γλαυκά: (η αληθινή, που μπαίνει στο σπίτι) Αγόρι μου,

Λύκος: Γλαυκά, που ήσουν;

Γλαυκά: Πηγαλύα στη λαική κι όσο έλεγα
απ' το σπίτι, αυτή ηρθε κατ πήρε τη θέση
μου.

Λύκος: Ξάπλωσε, γλαυκά.

Έτοις τελείωνει και αυτή η ιστορία. Η Κοκκινο-
σκουφίτσα πήγε φυλακή και έτοις η γλαυκά κι ο
Λύκος έμεινεν ίσος όμοιος και απέλανσαν στα ωραία
βράδυ βλέποντας τη πλειόρα των και τρύγοντας της
λιχουδιές του Λύκου, κατ έτοις έζησαν αυτοί κατά κι ε-
μείς καλύτερα!!! -ΤΕΛΟΣ-

-THE END-

