

H K A K I A

K O K K I A O

Σ K O P I T Σ A

K A I O K A M O Σ

O A V K O Σ



ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε σε ένα οριτάκι κοντά στο δάσος ένα κακό κι ανυπάκουο κοριτσάκι που το έλεγαν κόκκινοσκουφίτσα. Στην άλλη πλευρά του δάσους ζούσε ένας καλός λύκος που αγαπούσε και φρόντιζε όλα τα ζώα του δάσους.

Πρόσωπα

Κόκκινοσκουφίτσα

Λύκος

Μαμά

Κυνηγός

Γιαγιά

Πιππς



Διάλογος

Κόκκινοσκουφίτσα: Μαμά είναι τόσο δύσκολο να μου φέρεις τα ρούχα μου, τώρα ζύνησα.
Μαμά: Έρχομαι κοριτσάκι μου, πρέπει να πας και στη γιαγιά σου.

Κόκκινοσκουφίτσα: Μαμά δε θέλω να πάω,

γιατί δεν πας εσύ;

Μαμά: Η γιαγιά σου είναι πολύ άρρωστη και εγώ του σήμερα έχει έναν όμορφο και λαμπρό ήλιο για να μπορέσεις να απολαύσεις και την βόλτα σου μαζί με τα ζωάκια.

Βοκκινოსκουφίτσα: Εντάξει, εντάξει θα πάω και φουθιρίζεις: «ήρθε η ώρα γι' αυτό που περίμενα τόσο καιρό» και άρχισε να γελάει χαϊρέκακα.

Μαμά: Οραία! ντύσου και πήγαινε.

Βοκκινοςκουφίτσα: Μαμά ντύσε με εσύ, βαριέμαι να ντυθώ μόνη μου.

Μαμά: Βοκκινοςκουφίτσα τότε θα μάθεις να ντύνεσαι; Είσαι μεγάλο κορίτσι νια.

Βοκκινοςκουφίτσα: Μην μιλάς άδικα! χάνεις το δάμιο σου. Μέχρι να τελειώσεις εσύ την ομιλία σου εγώ ντύθηκα.

Και ξεκινάει η Βοκκινοςκουφίτσα για τη γιαγιά της. Στο δάσος υπάρχει ένα έξυπνο λαγουδάκι που τον λένε Πιππ ο οποίος παρακολουθεί την Βοκκινοςκουφίτσα και προειδοποιεί το γύφο.

Κοκκινόςκουφίτσα: Σήμερα θα εκδικηθώ

το λύκο γι' αυτό που μου έκανε παλιά.

Πιπής: Ααααα! Ο λύκος είναι πολύ καλός μου φίλος και θα του τα μαρτυρίσω όλα.

Ο λύκος μαθαίνει το νέο από τον Πιππ και παίρνει δραστηκά μέτρα.

Λύκος: Καλά, καλά θα της σπασουμε καρδιά παχίδα. Μην ανυσηχείς τα έχω όλα υπό έλεγχο!

Κοκκινόςκουφίτσα: Μμμ! Πείνασα! Θα φάω το φαγητό της γιαγιάς μου, τοι κι αλλιώς δε θα την επισκεφτώ σήμερα.

Ο λύκος και η Κοκκινόςκουφίτσα συναντήθηκαν τυχαία στο δρόμο Παραλίγο η Κοκκινόςκουφίτσα να σκοτώσει το λύκο ευτυχώς για εκείνον βρέθηκε στο δρόμο της ένας κουνιός.

Κοκκινόςκουφίτσα: Επέτυχες συναντηθήκαμε λύκε.

Λύκος: Δίκιο έχεις αλλά γέω να μην γάθει κάνεις τίποτα

Βοκκίνοσκουφίτσα: Κρίμα γιατί εγώ ήρθα για να σε σκοτώσω.

Κωνηός: Τι γίνεται εκεί;

Λύκος: Θέλει να με σκοτώσει η Βοκκίνοσκουφίτσα.

Κωνηός: Δεν μπορείτε να είστε τακωμένοι. Γέω να γίνετε γαϊάφιλοι.

Λύκος: Δέχομαι να γίνωμε φίλοι.

Βοκκίνοσκουφίτσα: Και εγώ δέχομαι?

Από τότε δια τα γέω μαζί με την Βοκκίνοσκουφίτσα
και το γέω ε πσαν αγαπημένα για πάντα

Το παραμύθι έγραψαν και εικονογράφησαν οι

Δέσποινα Β.

Ιωάννα Μ.

Μιχάλης Β.

Παύλος Α.

ο νομα
μαδα
ΣΕΤΙΝΗ

